



Ο Στέφανος Τσιβόπουλος διάλεξε το άγαλμα του Τρούμαν στην Αθήνα που κρέμεται σε έναν γερανό για να συμβολοποιήσει την πολιτική μνήμη μιας εποχής αντιαμερικανισμού.

Οι πόλεις θυμούνται

**Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη
και Βελλιγράδι αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες
μέσα από μια έκθεση και ένα βιβλίο**

Της Δήμητρας Μυρίλη | dmyrilla@6meres.gr

Σ' αυτή τη γωνιά του δρόμου κάποιος ερωτεύτηκε για πρώτη φορά, στην πιλατεία πλίγο ποι πέρα κάποτε έγινε μια μεγάλη διαδήλωση, σ' εκείνον τον δρόμο κάποιος δολιοφονήθηκε. Οι μνήμες που συνοδεύουν μια πόλη είναι τόσο πρωσωπικές όσο και συλλογικές και κάποτε όπτες γίνονται ένα ή μπορεί να χάνονται από γενιά σε γενιά και να αντικαθίστανται από άλλες, άλλων ανθρώπων. Η πόλη αλλάζει μαζί με τα κτίρια, τους ανθρώπους και τις αναμνήσεις τους.

Αυτή την πτυχή της πόλης θέλει να αγγίξει η έκθεση «Τόποι της μνήμης. Πεδία οραμάτων» που διοργανώνει το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, από την Παρασκευή, στην Αποθήκη Β1 στο Λιμάνι. Δεκαέξι έργα ζωγραφικής και χαρακτικής, φωτογραφίες, βίντεο, εγκαταστάσεις, αλλά και νέα έργα που παρουσιάζονται πρώτη φορά αφηγούνται τις ζωντανές μνήμες στη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα και το Βελλιγράδι. Ανάμεσά τους οι φωτογραφίες του Πάρι Πετρίδη με τα κείμενα του Σάκη Σερέφα, που προέρχονται από το βιβλίο «Εδώ. Τόποι Βίας στη Θεσσαλονίκη» (εκδόσεις Αγρά).

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ του Τρούμαν στην Αθήνα, που κρέμεται σε έναν γερανό, επέλεξε ο Στέφανος Τσιβόπουλος για να συμβολοποιήσει την πολιτική μνήμη μιας εποχής αντιαμερικανισμού. Οι Βλάνταν Γέρεμιτς και Ρένα Ραντ στην ψηφιακή τους εγκατάσταση ποζάρουν οι ίδιοι σε στάσεις αγαθάτων και μνημειοποιούν σκηνές καθημερινής ζωής στο Βελλιγράδι. Ενας άντρας που επιστρέφει στο σπίτι της μπέρας του πλόγω ανέχεις, ένας μετανάστης που πουλάει το τελευταίο του πειρατικό CD. Η Νάνου Ατακαν, φωτογραφίζοντας επί 12 χρόνια τις αληθινές που υφίσταται η Κωνσταντινούπολη, εκτυπώνει τη μία φωτογραφία πάνω στην άλλη και δημιουργεί ένα παλιόψηστο των αληθιγών. «Ο χρόνος και ο ανθρώπινος δράση αλλάζουν την εικόνα των τόπων» σημειώνει ο επιμελήτριας της έκθεσης Συραγώ Τσιάρα. «Οι τόποι δεν έχουν πάντα ρεαλιστικές αναφορές. Μπορεί να είναι φανταστικές επινοήσεις, σκηνές οι οποίες δεν πρόλαβαν να καταγραφούν ή απορρίθμηκαν από τις μεγάλες αφηγήσεις, τόποι που προσελκύουν, αλλά και α-

πωθούν τους διερχομένους». Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2013. Πενήντα δύο φωτογραφίες με αντίστοιχα κείμενα που καταγράφουν σημεία της πόλης τα οποία έμειναν στην ιστορία για τα εγκλήματα που τελέσθηκαν εκεί. Εγκλήματα πολιτικά ή πολεμικά, που στηγματίζουν τη συλλογική συνείδηση, αλλά και ερωτικές αυτοκτονίες, φόνοι και τραγικά δυστυχήματα.

Εδώ, στην ακρόπολη της Θεσσαλονίκης, οι Ζηλωτές έσφαξαν τους Ήσυχαστές την περίοδο 1342-1345. Ακριβώς έξω από τη Βυζαντινή Αγία Σοφία το 1913 δόθηκε φονική μάχη ανάμεσα σε Ελλήνες και Βούλγαρους. Στην Ηρακλείδων 10 έγινε ερωτικό έγκλημα το 1930 και ο δράστης αυτοκτόνησε. Στην οδό Συγγρού 22 έπεσε νεκρός ο καπνεργάτης Τάσος Τούσος, στη γενική απεργία των εργατών τον Μάιο του 1936.

Ο Σάκης Σερέφας μεταφέρει την αφήγηση της μπέρας του εργάτη, Κατίνας: «Το πρωί ήπιαμε τον καφέ μαζί. Τον ρώτησα αν θέλει να του τηγανίσω κανένα αβγό με τυρί. Δεν ήθελε. Μου άφοσε πενίντα δραχμές να πάρω χαλβά και καφέ.

Με χάιδεψε στην πιλάτη και με αποχαιρέτησε, όπως το συνήθιζε, πλέοντας «γεια σου, μάνα ήτεβέντυσσα». Δίπλα από τη πλευρό της Γεωργικής Σχολής ο Παγκρατίδης ή αληθιώς «δράκος του Σέιχ Σου» το 1959 φέρεται ότι διέπρεψε ένα από τα εγκλήματά του. Στη συμβολή των οδών Σπανδωνή, Βενιζέλου και Ερμού παρακρατούσι δολοφόνουσαν τον Λαμπράκη. Μπροστά από το Μακεδονία Παλλάς το 1963 μια μπέρα έριξε το παιδί της, μόλις ενός έτους.

Στη γωνία όπου δολιοφονήθηκε ο Τούσος και κατόπιν ο Ρίτσος εμπνεύστηκε τον «Επιτάφιο», σήμερα υπάρχουν μόνο γκράφιτι και μαγαζά γυναικείας μόδας.

Στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου βασανίστηκαν οι Εβραίοι της πόλης, σήμερα λειτουργεί πάρκινγκ. Αλλά, όπως σημειώνει ο Ιστορικός Μάρκ Μαζάουερ υπογράφοντας την εισαγωγή του βιβλίου, «οι ιστορίες των επονείδιστων ή άστυνυμων νεκρών –δολιοφονημένοι ταξιτζήδες, τσακωμένα ζευγάρια, ναρκομανείς, πυέτες του υποκόσμου– κυλούν παράλληλα με τις αληθινές και παρέχουν την πρώτη ύπη της Βαθιάς κοινωνικής ιστορίας σε μια πόλη που προσέλκυε πάντα τους απογοητευμένους, τους περιθωριακούς και τους αδικημένους, σε ποσότητα δυσανάλογη με το μέγεθός της».